

# JAARPLAN 2023 -2025



Protestantse Gemeente  
Velp



De Protestantse Gemeente Velp wil met dit document aangeven waar zij de komende twee jaar van september 2023 tot en met juni 2025 accenten en speerpunten wil aangeven.

In haar missie die ook op de website is terug te vinden staat dit beschreven:

‘Wij willen graag een open plek zijn voor ontmoeting met God en met elkaar, waar mensen zich gekend en herkend weten en waar ze geaccepteerd worden zoals ze zijn – eenieder met haar of zijn eigen bijzonderheden. Ontmoeten verdiepen en verbinden – dat zijn onze kernwoorden. Dat is ook de titel van het boekje waarin we ons activiteiten jaarplan in het begin van ieder nieuw kerkelijk jaar aankondigen.’

De PG Velp is een pluriforme gemeente. Dat wil zeggen dat veel mensen geregeld naar de zondagse dienst komen en anderen zo nu en dan. Zij nemen bijvoorbeeld wel deel aan een gesprekskring doordeweeks. De een staat graag midden in de gemeente, de ander liever meer aan de rand. Mensen zijn verschillend en staan ook verschillend in het geloof. Toch vormen wij één gemeente en zoeken samen naar verdieping in de ontmoetingen rond levensvragen en Bijbelse verhalen.

Mensen ontwikkelen hun eigen spiritualiteit. Onze geloofsgemeenschap wil in een sfeer van openheid een ontmoetingsplek bieden aan een ieder die in gesprek wil rond geloofs- en levensvragen. We willen midden in de samenleving staan en inspelen op de vragen van deze tijd. We willen ons deze komende twee jaar vooral richten op de zogenaamde middengroep en daarmee bedoelen we de gezinnen met of zonder kinderen in de leeftijd van ongeveer 30 tot 50 jaar.

Een gemeenschap vraagt om betrokkenheid. De gemeenschap is aan het veranderen. Mensen verbinden zich minder dan vroeger voor lange tijd aan een organisatie. En: als het om geloven gaat, is de kerk niet meer de enige aanbieder op de markt van spiritualiteit. Toch is er in Velp sprake van een instroom van nieuwe mensen, jong en oud, om allerlei redenen. Telkens weer verwonderen we ons over hoe het hier gaat in Velp. We hebben vertrouwen in de toekomst en willen daar enthousiast aan werken en nieuwe wegen bewandelen.

## Wat gaan we doen:

Een gezonde gemeente vraagt zich af: wat wil God hier en nu van ons? We gaan en blijven op zoek naar wat God van ons vraagt. Dat is een belangrijk kenmerk van onze gemeente. Dat is niet eenvoudig, maar juist die worsteling is een teken van gezondheid. “Gezondheid ligt minstens zozeer in het zoeken als in het vinden”. Zoeken naar wat God vraagt brengt ontspanning, geeft prioriteiten (we doen niet alles), maar leidt ook tot grote offerbereidheid: veilige grenzen worden overschreden. Het is al met al een avontuur. En dit avontuur gaan we als gemeente met elkaar aan. We gaan met elkaar op zoek naar nieuwe wegen en andere mogelijkheden in onze vieringen en activiteiten. We vinden dat we niet alles tegelijk moeten willen en daarom bepalen we een aantal speerpunten waar we mee aan het werk gaan/zijn.

Onze speerpunten zijn:

- De ‘middengroep’ meer aandacht geven;
- kinderen en jeugd voldoende aanbod bieden zodat het voor hen ook fijn is in onze kerk;
- Diaconale werkzaamheden voortzetten en waar nodig uitbreiden;
- Pastorale taken voortzetten en mogelijk nieuwe ideeën ontwikkelen;
- Christelijke culturele activiteiten organiseren;
- Groene Kerk zijn en hierin keuzes maken.

## Hoe gaan we dat doen:

We gaan de komende twee jaar ons in het bijzonder richten op de “middengroep”. De jonge gezinnen, al eerder in dit stuk genoemd.

We gaan samen met hen:

- op zoek naar thema’s die hen bezighouden;
- een gezamenlijke maaltijd met hen organiseren om erachter te komen wat hen bezighoudt;

- kerkdiensten vaker (1 x per maand) invullen met andere muziek en een andere liturgische setting (denk hierbij bijv. aan Agape vieringen).
- extra aandacht aan de kinderen (kinderkoor, catechese, kindernevendienst en Tienerkerk);

Ieder kerkelijk jaar bieden we een gevarieerd programma aan, voor jong en oud met voorstellingen / lezingen. Op deze manier willen we voor onze pluriforme gemeente een breed aanbod brengen. In het activiteitenboekje( hierboven al eerder genoemd) en op de website zal het aanbod bekend gemaakt worden.

Uiteraard blijven we aandacht geven aan het pastoraat en aan onze senioren, maar daarvoor worden al een aantal activiteiten georganiseerd zoals:

- Seniorenzang
- Seniorenmiddagen
- Pastorale aandacht door een grote groep vrijwilligers

Als Groene kerk zullen we meer zichtbaar aandacht gaan geven aan het feit dat we een groene kerk zijn met aandacht voor mens, dier, aarde en milieu. Dat betekent dat we als gemeente keuzes maken die gericht zijn op een gezond milieu. Hier zal in samenspraak met de taakgroep 'Het groene team' plannen worden ontwikkeld en uitgevoerd .

*De kerkenraad heeft zich uitgesproken in haar 'hei-sessies 'dat ze kerk wil zijn als 'Licht op de berg en niet een lamp onder de korenmaat '. Willen we blijven vertrouwen in de toekomst dan zullen we dit licht moeten doorgeven aan de volgende generatie. Dat betekent offeren, niet in geld, maar durven loslaten. Loslaten wat vertrouwd is en vertrouwen op God die ons de weg wijst.*

Juni 2023.